

Come and
explore
life's big
questions

Välkommen
att utforska
livets stora
frågor

Varför är jag här?
Finns Gud?
Vad är livets
mening?

Alpha

Why am I here?
Does God exist?
What's the
purpose of life?

Välkommen på Alpha

Alpha är en grundkurs i kristen tro och en möjlighet att utforska meningen med livet. Perfekt för dig som inte är van att gå i kyrkan och vill ta reda på vad kristendom är tillsammans med likasinnade. Kursen är gratis.

Vad är Alpha?

Ett vardagsrum för livet där vi under 8 veckor:

- Äter middag tillsammans
- Ser på inspirerande föredrag
- Samtalar i mindre grupper

När och var?

Onsdagar kl. 17-19.30 i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22

Kurstillfällen:

26.2, 5.3, 12.3, 19.3, 26.3, 2.4, 5.4, 9.4

Anmälan

Anmäl dig senast 24.2 till ann-louise.gauffin@andreaskyrkan.fi. Meddela vilket språk du föredrar i samtalsgruppen och om du har några dieter. Välkommen!

Welcome to Alpha

Alpha is an introductory course to the Christian faith and an opportunity to explore the meaning of life. It's perfect if you are not used to going to church and want to find out what Christianity is all about in the company of like-minded people. The course is completely free.

What is Alpha?

An 8-week course where we:

- Share a meal together
- Watch inspiring videos
- Discuss in small groups

When and where?

Wednesdays, 5pm-7.30pm at Andreaskyrkan, Korkeavuorenkatu 22

Course dates:

26.2, 5.3, 12.3, 19.3, 26.3, 2.4, 5.4, 9.4

Registration

Sign up by February 24 at ann-louise.gauffin@andreaskyrkan.fi. Please indicate your preferred language for the discussion group and any dietary needs. Welcome!