

# VÄRLDSBÖNDAGEN 4.3.2022

I år är det Missionskyrkan i Finland som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska böndagssamlingarna. Pengarna går till arbetet med onådda folkgrupper i Nepal. Vår evangelist Olle Rosenqvist åker regelbundet till området för att hjälpa och stödja de folkgrupper han träffar där. Här kommer ett brev där Olle beskriver arbetet och behoven lite närmare:

*“Hej allihopa!*

*Jag ska berätta lite om vårt humanitära och andliga arbete bland de fattigaste i Nepal. Ett folkslag vi hjälper och har hjälpt den sista tiden är **Mukta Kamaya**-folket som består utav ca 4000 personer. De har varit slavar i många generationer, men blev fria när lagen ändrades och slaveriet förbjöds. De fick mark ute i djungeln i södra Nepal, men marken de fick är väldigt sur. Ingenting växer och vattnet där går inte att dricka. Barnen blev sjuka och många dog.*

*Jag fick höra om dem av en vän i Nepal. Vi kom fram till att det första de behöver hjälp med är vattnet. Vi fick ihop pengar och borrhade en brunn. De hade ingenting att sova på så vi köpte liggunderlag som delades ut. Kalk kördes ut för att kalka jorden, nu växer grönsakerna.*

*Vi vill borra ytterligare en brunn för att få vattnet att räckta till allt det behövs. Brunnen kostar 2000-4000 euro beroende på vad de stöter på då de börjar borra. Vi håller också på att starta skola för barnen, så det behövs också medel till det.*

*Bland dessa fattiga är det vanligt att människor kommer in utifrån och utnyttjar/våldför sig på deras barn. Det som då händer är att barnen inte tas emot i hemmet mer, de anses vara smutsiga. En av mina vänner hittade 60 barn som levde tillsammans, utan någon vuxen, i fruktansvärd misär. 18 av dem var hiv-smittade och hade inga mediciner. Vi har tagit hand om dem. Det skall ordnas med boende, någon som tar hand om dem, mediciner, kläder etc. Vi vet inte vad slutsumman blir men vi ska ta hand om dem.*

*Jesus sade “det ni har gjort mot en av dessa mina minsta har ni gjort mot mig!” Nu kan du vara med och ge till de minsta!”*



MISSIONSKYRKAN I FINLAND

